

Vraag het aan Morya**Wacht niet op de ander om liefdevol te zijn**

“Je moet zelf liefdevol worden, zelf proberen liefde te geven. Niets verwachten en niet de ander de les spellen: “Ja maar, jij bent niet liefdevol, dus ik wacht tot jij de eerste stap zet.” Dat is een te moeilijk iets, want die ander is misschien niet op die manier bezig. Terwijl jij jouw weg aan het vinden bent, kan het zijn dat de ander dit helemaal nog niet gevonden heeft.

Als jij dan moet wachten tot alle mensen liefdevol zijn voordat jij uiteindelijk ook de stap zal zetten, kom je uiteraard altijd te laat.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
(uit hoofdstuk 6: ‘Luisteren naar je innerlijke leiding’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 153

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


